

# Nieuwsgierig naar morgen?

Zijn we dat nog, nieuwsgierig? Nieuwsgierig naar wat over de grenzen is? Voorbij onze horizon? Nieuwsgierig naar het onbekende? De onbekenden? Of koesteren we ons liever in het vertrouwde? Eigen huis en haard? Zoals het klokje thuis tikt...

Zijn we nog nieuwsgierig naar de toekomst? Naar wat de dag van morgen brengen zal? Hebben we nog verwachtingen? Dromen? Durven we die nog te hebben? Of houden we ons vast aan wat er is, eerder dan wat komen kan? Beter één vogel in de hand...

Zijn we bang voor vastigheid? Of zijn we bang voor vrijheid? Kiezen we voor mogelijkheden? Of voor zekerheid? Is er nog leven na het moment van nu? Hoe kijken we tegen de toekomst aan?

Wat voor mensen zijn we? En hoe kunnen we elkaar verrijken? Aanvullen?



**vertrouwen  
in de toekomst**